

## ► 5.000 ΧΡΟΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

# Δύναμη, ευλυγισία και εσωτερική γαλήνη

**ΜΠΟΡΕΙ** η γιόγκα να θεωρείται μια από τις πλέον όμορφες άσκησης, ωστόσο βασιζόμενη στην αυτοθεραπεία, έχει τη δυνατότητα να «χαρίσει» στους υποστηρικτές της υγεία, ευλυγισία, ισορροπία και κυρίως εσωτερική γαλήνη. «Η γιόγκα είναι κοσμοθεωρία» διατυπώνεις οι φίλοι της και ο καθένας μπορεί να αποκομίσει αυτό ακριβώς που χρειάζεται για να προστατεύεται και να ενδυναμώσει την ψυχή, το σώμα και το νου του. Χρονιμοποιώντας σωστά σοφές τεχνικές, οι μαθητές μπορούν να γνωρίσουν με έναν τρόπο δημιουργικό το σώμα τους, να απελευθερωθούν

από το άγχος και να αυξήσουν τη συγκέντρωσή τους. Παράλληλα, δημιουργούν μια ομπρέλα προστασίας του οργανισμού τους από πολλές ασθένειες. Εχουν, δε, ήδη αποδειχθεί επιστημονικά τα οφέλη της Γιόγκα σε πάρα πολλές κατηγορίες σωματικών παθήσεων και ψυχικών παθήσεων, όπως είναι η κατάθλιψη, το άγχος, οι φοβίες, οι ανασφάλεια και η έλλειψη αυτοπεποίθησης. Οπως μας ενημερώνει ο κυρία Δεληγιάννη: «Η Γιόγκα διαφέρει από τις συνήθεις φυσικές ασκήσεις, γιατί οι τελευταίες αναπτύσσουν συνήθως τους επιφανειακούς μέρες του σώματος, ενώ η

Γιόγκα στοχεύει στην άσκηση και των εσωτερικών οργάνων και των ενδοκρινών αδένων. Οι συνήθεις ασκήσεις επίσης, δίνουν έμφαση στο τέντωμα των μυών συνδυασμένο με γρήγορες και βίαιες κινήσεις που η Γιόγκα τις αποφέύγει, γιατί είναι φύσικες και ενεργητοποιούν την παραγωγή λακτικού οξεώς που προκαλεί κούραση. Στη Γιόγκα οι κινήσεις είναι αργές και σταδιακές συνδυασμένες με την κατάλληλη αναπνοή. Παράλληλα, σημαντική της δουλειά είναι η ενδυνάμωση και

η κάθαρση του νευρικού συστήματος, ειδικά της απονδυλικής στήλης και των γάγγλιων των νεύρων. Έτσι, τα κύτταρα του νευρικού συστήματος καθαρίζονται και τονώνεται η δράση τους». Δε χωράει αμφιβολία ότι η γιόγκα, απευθύνεται σε ανθρώπους κάθε πλικάς και φύλου. Παιδιά ακόμη και πλικιώμενοι έχουν τη δυνατότητα να μπυθούν στις νόρμες της και να αποκομίσουν τα οφέλη της. Χαρακτηριστικά είναι τα πλεονεκτήματα από την άσκηση αυτή, προσαρμοσμένη πάντα, για τη γυναίκα που διανύει περίοδο εμμηνόπαισης.

# Γιόγκα: Η τέχνη του ευζηνή

Οταν η ινδική φιλοσοφία «φέρνει» την ψυχή κοντά στο Θεό

**Α**ποτελεί μια μορφή άσκησης, πέρα από τα συνηθισμένα. Συνδυάζει τη σωματική κίνηση με την πνευματική επαγρύπνηση και κυρίως είναι ιδιαίτερα αγαπητή και διαδεδομένη σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο λόγος για τη Γιόγκα. Ενα από τα αρχαιότερα συστήματα ολόπλευρης ανάπτυξης της ευζωίας, που έχει τις ρίζες της στην ινδική φιλοσοφία και ουσιαστικά πρεσβεύει την ένωση της ψυχής με το Θεό.

### «Πνοή Ζωῆς» για σώμα και πνεύμα

Εμπνεόμενο από τη φιλοσοφία αυτή, λειτουργεί τα τελευταία 5 χρόνια στην πόλη του Ηρακλείου, το κέντρο «Πνοή Ζωῆς». Προσφέροντας τη δυνατότητα στους αρχάριους ή προκωρημένους του ίδιους να παρακολουθήσουν ολοκληρωμένα προγράμματα της πλέον διαδεδομένης μορφής γιόγκα, τη Χάθα Γιόγκα (Hatha Yoga) και όχι μόνο, οι συνεργάτες του «Πνοή Ζωῆς», προβάλλουν τη γιόγκα ως σάσιο ζωής. Οπως επισημαίνει ο υπεύθυνος του Κέντρου, δασκάλα της Γιόγκα και Ψυχολόγος, Μαρία Δεληγιάννη: «Μέσα στην ανασφάλη, διδαλάδη και γεμάτη άγχος σπουμερινή πραγματικότητα, η Γιόγκα είναι μια πηγή θετικής-θεραπευτικής ενέργειας, που προσφέρει τη γαλήνη και δύναμη να αντιμετωπίσει ο σύγχρονος άνθρωπος τις κάθε είδους καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να διαχειριστεί τις εντάσεις και τις κρίσεις του σύγχρονου πολιτισμού».

Και πράγματι, αυτή της ποντίληψη «περνάει» και μέσα από τη λειτουργία του κέντρου. Ετσι, οι μαθητές, ανάλογα με το επίπεδο, την εξάσκηση και την πειθαρχία τους έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στοδικά σε οχτώ διαφορετικά τμήματα Γιόγκα την θεραπεία (yama), την πνευματική εκπαίδευση (niyama), τις στάσεις (asanas), τις τεχνικές αναπνοής-κατάκτησης της prana, της ζωτικής δύναμης (pranayama), την εποδέσμευση του



ΕΝ ΔΡΑΣΗ οι μαθητές του κέντρου «Πνοή Ζωῆς» σε μια από τις εξορμήσεις τους στη φύση

### ■ Είναι κοσμοθεωρία και σάσιο ζωῆς που σκοπεύει στη βελτίωση της σωματικής και πνευματικής υγείας

μυαλού από τις αισθήσεις και την κυριόρχηση των αισθήσεων (pratyahara), τη συγκέντρωση και επικέντωση του μυαλού σε ορισμένο κέντρο (dharana), το διαλογισμό (dyana) και την υπέρβαση του μυαλού-κατό-

σταση υπεραυνείδησης (shamadhi).

### «Γιόγκα για σγκύσους»

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι και το γεγονός ότι ειδικό τμήμα γιόγκα μπορούν να παρακολουθήσουν και εγκυμονούσες, με τις οδηγίες και την κοθοδήγηση των εκπαίδευτών. Οντας η σγκύμοσύνη, μια από τις πλέον σημαντικές φάσεις στη ζωή μιας γυναίκας, η μορφή αυτή άσκησης βοηθά τη μέλλουσα μητέρα να γνωρίσει κολύτερα το σώμα της και τις δυνατότητες του, να συντηνείται σωστά και να

ανακουφίζει το έμβρυο από τη φυσιολογική επιβάρυνση της εγκυμοσύνης.

Ετσι, οι ασκήσεις αναπνοών και οι ειδικές στάσεις του σώματος προετοιμάζουν και εκποιεύουν τη μπτέρα στο να συμμετέχει θετικά και ενεργά σε όλη την περίοδο του τοκετού, ολλάδι και κατά τη γέννηση του μωρού της.

### «Αναζωογονητικές εκδρομές»

Το Κέντρο «Πνοή Ζωῆς» εκτός από τις ομδέτες προσωπικής ανάπτυξης και τα εξειδικά και τις διασκέψεις που πραγματοποιεί κατά καιρούς, θέτοντας στο

προσκόπιο τη σωματική και ψυχική υγεία του στόμου, παράλληλα, προγραμματίζει οργανωμένες εκδρομές με σταθερή βάση για το νομό Ηρακλείου τα καταλύματα «Mourtzanakis Residence» στην Αχλάδα.

Εκεί, οι συμμετέχοντες, έχουν υπό τη δυνατότητα μέσα σε δύο ή τρεις πρέμερες να ξεφύγουν από το άγχος και την κούραση της καθημερινότητας, να «καπούσιμον», να «ποτοτζινωθούν» και κυρίως να αναζωογονήσουν τις αισθήσεις τους μέσα από την επαφή με τη φύση.